



Rapport

nr 89 mars 1993



Föreningen Islandssamlarna
Per Olov Abrahamson • Söderberga allé 38 • 162 51 Vällingby

Kära vänner Islandssamlare

Den nya frimärkssäsongen har just kommit igång med en stor gäspning. Efter allt som hände i höstas, dels med vår egen utställning men framför allt med Frimärks SM med finalen i Globen verkar det som hittills hänt på frimärksfronten i år inte särskilt upphetsande. Men det kanske blir bättre. Den stora samlarmässan ute i Sollentunas mässhall kan ha varit den injektion som behövs för att få fart på maskineriet, men det allmäna konjunkturen är ju inte sådant att frimärken är det första man köper om det skulle bli en slant över i plånboken när alla räkningar är betalda.

Tillbaka till mässan. Den var livligt besökt, naturligtvis beroende på det stora utbudet. Här fanns allt att köpa, från tändsticksaskar och silverföremål till järnkaminer och jättestora allmogeskåp, allt i en salig blandning. Och så frimärken naturligtvis. Förutom alla de nordiska postverken hade en ansenlig mängd handlare från hela Sverige slutit upp och kommersen verkade vara god även om de riktigt dyra objekten sällan säljs på detta sättet. Själv gjorde jag ett fynd. Hos vår medlem Frans Renmarker hittade jag en svår järnvägsstämpel som jag jagat i många år och dessutom några isländska brev med vackra stämplor.

Denna Rapport är som ni ser något tunnare än normalt. Det beror dels på, att vi för att spara portokostnader, samtidigt medsänder den nya medlemsmatrikeln, dels på att er sekreterare, medan ni själva under jul och nyårshelgen smorde kråset med skinka och lutfisk, var intensivt sysselsatt med flyttningsbestyr. Så intensivt sysselsatt, att det hela slutade på intensivt på Södersjukhuset med en hjärtinfarkt. Visserligen en lindrig sådan, men farbror doktorn säger att jag måste ta det lungt i några månader och då passar det ju bra att korta av Rapporten och sända ut den nya matrikeln.

I Rapporten från vår utställning i Postmuseum kanske ni tycker att bilderna är lite murriga. Det tycker jag också, men det beror på att alla foton som togs där är i färg och att de allesammans är tagna med blixtnärligt ljuset i Postmuseum är svagt. När man sedan skall kopiera mörka färgbilder till svart-vitt blir resultatet tyvärr inte bra. Jag hoppas att ni ändå kan utskilja allas våra fagra nunor i diset.

Nummerstämpelhandboken som utkom i samband med utställningen är nu utlevererad till alla som beställt den. Den har mötts med stor tillfredställelse från dem som köpt den och vi har i dagens läge sålt omkring 100 exemplar, vilket gör att äventyret är i hamn ekonomiskt och att vi nu kan sikta framåt mot nästa bok som skall handla om antikva, grotesk och kronstämplor. Då är problemet det, att vi har väldigt få bilder av dessa stämplor, de är också mycket svårare att bleka av från frimärken. Vi behöver alltså Din hjälp med att finna bra stämpelavtryck av samtliga dessa stämplor, helst då brevidstämplor från brev som vi lätt kan kopiera in i boken. Gå alltså igenom Din samling och se om Du har några sådana avtryck, kopiera dem och sänd dem till mig! Det spelar ingen roll vilka stämplor Du har, jag kommer att ha nytta av allt.

Och Du, du som ännu inte beställt nummerstämpelhandboken.

Gör det omgående !! Det finns inte så många kvar nu

Till slut en rättelse. I förra Rapporten skrev våra 2 ordförande på turné i sin Rapport från Kristiansand att Pall H Asgeirsson fått Stor Silvermedalj för sin fina flygpostsamling. Men rätt skall vara rätt. Pall fick Vermeil och inget annat, vilket härmed bekräftas.



Rapport från Jubileumsutställningen i Postmuseum 20 – 22 november 1992

Torsdag 19/11

Så var då äntligen dagarna inne som vi hade planerat för i över ett år. Redan kl 9 på tordagsmorgonen samlades de första av oss för att börja montera de ramar av Stockholmia-typ som även Postmuseum förfogar över. Då flera av oss "hade varit med tidigare", var det en enkel match att få dem i läge och sedan var det bara att börja med att montera samlingarna. Vi hade till vårt förfogande fått den stora ljusgården i Postmuseum samt hörsalen bakom den, där vi förutom att auktionen skulle avhållas där, även kunde visa filmer från Island, vilka vi fått låna av Ísländska Ambassaden. Även Svana Karlsson anlände med dottern Anna för att förbereda den väntade köprushen på isländska frimärken. Under tiden hade Margareta Bjellefors inhandlat champagne till invigningen dagen därpå samt ordnat med de bord och det tilltugg som behövdes för utskänkningen av densamma. Vid 2-tiden var allt klart.

Freitag 20/11

Samling igen vid 9-tiden för att finjustera allt till dess att Postmuseum öppnade för allmänheten kl 11. Leonard, spel och dobbel-generalen bollade med sin tombola och sina lotterivinster och placerade sig strategiskt vid ingången till ljusgården och där släpptes sedermera ingen in utan att först ha inhandlat ett knippe lotter. Vid 11-tiden anlände så gänget från "Feskeläget", efter att ha åkt hyrd limousine från Centralen till Postmuseum. Fint ska det vara, och snart genljöd muséets anrika salar av deras särpräglade dialekt. I en hörna satt ordförande Österberg, blek och sammanbiten och övade på sitt invigningstal, medan vi andra lungt avvaktade fru Ambassadörens ankomst. Kl 13 på slaget, rullade så bilen med Íslands Ambassadör, fru Sigrudír Snævarr fram till Postmuseums port och Stig kunde önska henne välkommen. Efter Stigs tal invigde så Ambassadören utställningen och visades runt bland de olika samlingarna, varpå Postmuseums chef Karin Svan med van hand guidade henne runt i det övriga lokalerna i muséet och de två paranta damerna tycktes trivas utmärkt i varandras sällskap. Mycket champagne förbrukades och stämningen var hög när så småningom muséet stängde kl 15. Dagen var emellertid inte slut. På kvällen träffades många av oss för "gå på Maxim" där vi fick oss en fullständigt osannorlik historia i form av "Trassel" serverad. Det var länge sedan jag skrattade så mycket.



Stig Österberg och Fru Ambassadören talar på invigningsdagen.





Från invigningen. Champagnen flödade och stämningen var god.



De gladas gäng, med från vänster P.O.Abrahamson, Stig Österberg, Fru Ambassadören, Margareta Bjellefors och postmuseichefen Karin Swahn.

Lördag 21/11

Auktionsdag. Spänningen var stor! Skulle auktionen gå ihop ekonomiskt? Vi hade postbud på 42% av objekten, men visste inte om det skulle räcka för att få tillbaka alla de slantar som förbrukats på kataloger och dyrbara porton. Men när Lars Tore vid 10-tiden börjad auktionen hade ett drygt 20-tal personer uppenbarat sig i salen och många bud gick i höjden. Det kändes befriande! När allt så småningom var över kunde kassören Björn Hagberg konstatera att ca 50% var sålt och att "vi nog klarat av et". Under tiden hade Svana full komers och sålde isländska frimärken av modernare slag och Leonard, som är en hejare på att sälja lotter, fick in en skön slant till klubbkassan. Vi hade jubiléet till ära även tillverkat ett speciellt utställningskort med vikingamotiv både på kortet, på frimärkena och i stämpeln. Även dessa gick åt som smör.

Liksom föregående dag träffades vi senare på kvällen, denna gång för att äta en bit mat på Ridderhuskällaren, som ligger ett stenkast från Postmuseum och endast några hundra meter från Mälardrottningen, det båthotell där Göteborgarna bodde. Dessa behövde alltså inte åka limousine denna gång och risken att gå bort sig i storstaden var minimal. Även nu hedrades vi av fru Ambassadörens närvaro. Efter en mycket god supé, intogs kaffe med lotteri i smårummen och fru Ambassadören, som förrättade dragningen, hade den ovanligt fina taktkänslan att inte dra någon av sina egna lotter med vinst, vilket vinnarna uppskattade mycket.



Ovan: Fru Ambassadören och ordförande Österberg på supén.

Nedan: Många friska bud och glada miner under auktionen.



Söndag 22/11

Ovanligt lite folk i Postmuseum för att vara på en söndag. Men utställningen fortsatte och många intresserade islandssamlare in spe, anmälde sitt intresse för att gå med i föreningen. Vi har nu med dessa och de som via annonserna i frimärkstidningarna och auktionskatalogen visat intresse för vår förening, ett 40-tal presumtiva medlemmar, varav när detta skrives 23 st anslutit sig till oss. Vi får se vad slutresultatet blir. Söndagen förflöt och liksom tidigare dagar var det en hel del åskådare bland ramarna och vi fick in en hel del svar till tävlingen om den i publikens smak bästa samlingen. Skam till sägandes så vanns tävlingen, om den bästa samlingen alltså, av en Göteborgare. Det var den kände ordföranden därstädes som med sin fina samling "Ísland genom dess frimärken", lade beslag på första priset, som består av ett Bunjy Jump från Älvsborgsbron med eller utan gummiband Tre av dem som röstade på samlingen, har fått sig tillsända var sitt Ísland block nr 2, som var både första, andra och tredje pris i den tävlingen.

Det började nu se ut som om vi klarat av vårt 30-årsfirande med äran i behåll och när vi började att montera ner samlingarna vid 3-tiden kunde vi konstatera att ytterligare ett jubileum lagts till handlingarna och att blickarna nu kan riktas framåt mot nästa, om 10 år.



Ovan: Vilsna göteborgare guidas runt av klubbens nestor Lars Ingemann

Nedan: Två glada isländskor på invigningsdagen, Svana och Ambassadören.



Nya frimärken

Från Postphil, d.v.s. gamla Frímerkjasalan, inströmmar information om dels nya Frama - etiketter dels om nya frimärken.

Frama - etiketterna, som väl inte kan göra någon sann filatelist glad, kommer från en ny automat som den 19/2 installerades vid postkontoret Reykjavík 6 i trafikcentralen, Vatnsmýrarvegi 6, 106 Reykjavík. Automaten spottar ut etiketter i alla valörer, beroende på hur mycket pengar man matar den med. Hur man ser skillnad på dessa etiketter och etiketter från andra liknande automater känner jag inte till. Kan det vara PÓSTUR 03? Vill någon, som kan och vet bättre, höra av sig med besked så är jag tacksam.



Den 10/3 utkom så 4 nya frimärken. Dels 2 märken i den märkliga serien med huvud och benlösa idrottsmän, båda med valören 30 kr, denna gång visande delar av löpare och handbollsspelare. Att islänningarna är duktiga i handboll har vi svenskar fått erfara i olika sammanhang, men så spelar också de bästa islänningarna i den svenska elitserien, dels 2 märken i den nya bro - serien, denna gång visande bron över Hvítá vid Ferjukot som byggdes år 1929. Märket som har valören 90 kr, visar en vacker, 2 - spanning bro som speglar sig i älvens vatten mot bakgrund av ett snöklätt fjäll i en röd solnedgång. Ett mycket vackert märke! Det andra märket, med valören 150 kr, visar bron över Jökulsá á Fjöllum nära Grimsstadir i norra Ísland. Den här bron passerade vi på vår rundtur i Ísland 1991. Den är belägen straxt nedanför Dettifoss och man förstår att bron måst byggas i ett enda spann om 104 m över den virvlande, skummande, smutsbruna älven, något som tyvärr inte framkommer på frimärket, där älven närmast verkar ha ett lungt förlopp. Man kan dock på märket se, vad jag skrev om i Rapport nr 84, det stenökenliknande landskapet där inget tycks tillåtas växa, utöver lavar och andra låga växter.

Som omväxling medelar också Postphil att de 2 idrottsmärkena även utkommer som frimärkshäfte. Detta ingår dock inte i prenumerationen utan måste beställas separat.



På samlarmässan i Sollentuna träffade jag Postphils representant i Sverige, Svana Karlsson, som kunde meddela att rovfågelmärkena som utkom den 3/12 1992 redan är slut på Postphil. Märkena, som alla är mycket vackra, tycks ha fallit samlarna i smaken, kanske speciellt då motivsamlarna och upplagan har slutsållts på rekordtid.

Svana har dock ett mindre antal kvar i sitt lager, så ni som inte har fått tag i dessa märken kanske har en chans om ni ringer till henne på tel. 08/ 86 35 41.

Nytt från Göteborgsklubben.

Från Göteborg meddelar Johnny Pernerfors att mötet i april flyttats från den 8 till 15. Den 8 var för övrigt ett synnerligen illa valt datum, eftersom det då är Skärtorsdagen och då lär inte många gå på frimärksmöte.

Johnny meddelar också att årsmötet som avhölls den 11/2 inte innebar några sensationer. Enda ändringen i styrelsen är att Rudolf Krümmel ersätter Owe Jakobsson på vice ordförandeposten.

När jag ändå befinner mig på Sveriges baksida vill jag passa på att meddela att Göteborg den 17 och 18 april är den svenska filatelins centrum. Då jubilerar Liseberg med att fylla 70 år och Göteborgs Frimärksförening med att fylla 75 år och celebrerar detta med en frimärksmässa på just Liseberg. Íslandsklubben liksom andra frimärksklubbar i Göteborg är också involverade och här kommer naturligtvis alla de nordiska postverken liksom många handlare att delta, speciellt då de disponerar sina försäljningsbåsar gratis. Här borde alltså finnas stora möjligheter att hitta något till samlingen.

Passa därför på att sluta upp i Göteborg denna helg! och ni som är medlemmar i Föreningen Íslandsamlarna, ge er tillkänna i Íslandsklubbens informationsbås. Vi har så många medlemmar som aldrig kommer på några möten och som vi endast känner till namnet. Ge er alltså tillkänna! Det är alltid trevligt att träffas och prata lite om vårt gemensamma intresse. Ísland.