

Föreningen Islandssamlarna  
c/o Tore Runeborg  
Birger Jarlsgatan 66, 2 tr.  
114 20 Stockholm

Rapport oktober 1980  
(Nr 44)

Hej kära vänner!

Så är det då höst och de filatelistiska aktiviteterna börjar komma igång igen efter sommarens semestrar med sol eller regn, beroende på var man befunnit sig.

I Oslo (NORWEX) var vädret ostadigt, efter vad jag kan förstå, ty solen strålade klart på våra medlemmar Crafoord, Lundberg och Unger på vilka det regnade medaljer. Leve de!

I Reykjavík dit jag begivit mig en vecka i juli för att jobba med vår kommande stämpelhandbok var vädret miserabelt, regn, dis och kyla. Detta uppvägdes dock mer än väl av det varma och soliga mottagande som familjen Þor Þorsteins gav mig i sitt trivsamma hem.

Þor och jag arbetade från arla morgon till särsla afton på postens arkiv och på poststyrelsens förråd, där gamla handlingar genomgicks och gamla stämplor, som ej längre är i bruk, studerades. Vi hade också besök av Sigurdur Thormar och fick genomgå hans fantastiska stämpelsamling. Många frågetecken vi hade kunde härigenom strykas och många nya rön kunde göras.

En episod under vår forskning på poststyrelsens stämpelförråd vill jag gärna uppehålla mig lite närmare vid.

För att allt skall gå rätt till är alltid två höga postfunktionärer närvarande vid genomgången av de gamla arkiverade stämplorna. Den ene var vid vårt besök en pensionerad postmästare från en av landets större postexpeditioner.

Under genomgången av de befintliga stämplorna, som mest var av typen brostämplor, fann vi rätt vad det var en kronstämpel. Jag vill här inte utsätta namnet, det vore att gå handboken i förväg, dock vill jag nämna att den är RRR. Den är i befintlig litteratur placerad på ett så pass stort brevsamlingsställe att den borde varit mer använd än den är. Jag har gissat på vilken plats det borde varit, men något belägg för detta har inte gått att få. Vi tittade på stämpeln och så säger den gamle pensionerade postmästaren: "Den där stämpeln skickades in till mig sista året jag var i tjänst från Vogur i Svínavík (fingerat namn) och jag sände sedan in den hit till arkivet." Platsen var den där stämpeln borde ha varit och ännu en liten pusselbit till Handboken var funnen.

I Stockholm till sist var det strålande solsken och varmt. Här satt Pelle Hanner och slet från morgon till kväll hela semestern lång med den isländska poststationsförteckningen. Pelle hann också med att upprätta en ny lista över samtliga nummerstämplor vari Ni, när "boken" kommer, kommer att finna många nytt och hittills okänt.

Hur övriga föreningsmedlemmar haft det i sommar, vått eller torrt, vet jag inte, men hoppas att Ni nu alla är pigga på att sätta igång igen med vår hobby.

Innan jag avslutar denna rapport i rapporten vill jag lägga Er varmt om hjärtat att skicka in material till höstens auktion, läs mera härom längre fram under rubrik Höstens Auktion.

Till sist ber jag Er alla instämma med mig i ett rungande leve för vår mångårige medlem Dr. Torben Geill som erhållit guldmedalj för sitt exponat DWI på världsutställningen i London. Detta leve borde ju ha utbringats redan i föregående Rapport men i det blad jag läste stod det tyvärr endast om de svenska deltagarna. Hoppas Torben ursäktar förseningen. Bättre sent än aldrig, het det ju.

Sekreteraren

Kommande  
sammanträden

Stockholm. Lokal Tony Bjellefors' kontor, Drottninggatan 56, 4 tr.  
Tid kl. 19.30.

Torsdagen den 16 oktober: Visning av bilder ur föreningens arkiv (programmet uppskjutet från 16 september, då vi i stället genom Einar Kristjánssons förmedling fick se ytterst intressant och spännande film om vulkanutbrottet på Heimaey)

Tisdagen den 18 november: Visning av auktionsobjekten

Torsdagen den 4 december: Höstauktionen (se även nedan)

Torsdagen den 11 december: (program ej ännu bestämt)

Därefter sammanträden den 13 januari och den 12 februari.

Göteborg. Lokal Danska Sjömanskyrkan, Drottninggatan 17-19.  
Tid kl. 19.30 den andra och fjärde onsdagen i månaden.  
Betr. program etc. se annons i Göteborgs-Posten söndagen före sammanträdesdagen.  
Visning av auktionsobjekten i Göteborg på mötet den 26 november.

Höstens  
auktion

hålls på Stockholms-avdelningens lokal den 4 december kl. 19.30.  
Se ovan betr. visningarna i Stockholm och Göteborg.

Inlämning till auktionen senast torsdagen den 16 oktober (alltså tre dagar senare än som tidigare meddelats, så att inlämning även kan ske på mötet i Stockholm 16/10). Sänd objekten till auktionskommitténs ordförande, Christer Engström, Anhaltsvägen 40, 191 40 SOLLENTUNA. Vill Du rådgöra med honom om Din inlämning är hans telefon 08/35 51 58 (bostaden). Obs. att den angivna inlämningstiden måste hållas, senare mottagna objekt kan vi inte hinna få med i listan.

Vi har mottagit en del inlämnat material men vill ha mycket mera, så att vi kan göra en lika fyllig auktion som i våras. Gör därför genast slag i saken och sänd Ditt material till Christer. Bra objekt går fint på föreningens auktioner, det visade sig i våras liksom många gånger förut, och föreningens provision är bara 10 % av inlämnaren och ingen av köparen, alltså rekordfina villkor.

Tilllägg om  
Färöarnas  
frimärken 1919

Som bilaga till förra rapporten följde ju den intressanta artikeln av Ingvard Jacobsen om de färöiska frimärkena 1919, som vi hade översatt ur en utställningskatalog från 1976.

Ingvard Jacobsen har nu skickat oss några tilllägg till artikeln: "a) På s. 4, fjärde stycket nedifrån, står att man aldrig funnit något par, där det ena märket är överstämplat och det andra icke. Jag vill nämna, att innan jag skrev artikeln 1976 hade jag sett ett sådant par och även senare har jag sett ett. Båda var emellertid falska.

b) Nedtill på s. 5 står att den handstämpel, varmed 5-öres frimärken överstämplades till 2-öres, förvaras i Köbenhavn. Detta var riktigt 1976, men senare har Postverk Føroya från danska postmuseum fått åtskilliga saker, bl.a. just denna stämpel, som alltså nu förvaras i Tórshavn."

"Nytt"  
Höpflugbrev

Åter har ett tidigare okänt Balbo-brev inrapporterats (av Margareta Bjellefors). Det är nr 40, och det finns med i en auktion i Schweiz denna höst. Det är särskilt intressant genom att vara ett av de, enligt uppgift, tre brev som överlämnades till jordbunden postbefordran, då Balbos eskader kom till Montreal (i stället för att följa med till Chicago eller New York).

Den isländska  
kilovaran

Liksom förra året (se rapport september 1979) har Stellan Asklund sänt oss en sammanställning av vad han har fått ut ur ett paket (250 gram) isländsk kilovara, denna gång alltså kilovaran av årgång 1980. Prissättningen är enligt Lilla Facit, utgiven våren 1980 (priserna i stora Facit från hösten 1980 ligger närmare 10 % högre). I de angivna hopräknade summorna ingår inget värde för de märken (104 st. i Stellans kvartskilo), som i Facit numera betecknas med M (= massvara).

Här är Stellan Asklunds sammandrag:

1. Antal märken: 719 (+ 42 trasiga)
2. Antal olika märken: 61 st.
3. Äldsta märke: Facit 306 (Yrken och vyer 5 kr från 1950)
4. Nyaste märke: Facit 541 (Stephansson 27 kr från 1975)
5. Flertalet märken utgivna 1970-1974.
6. Största antalet märken av en sort: 100 kr 1100-årsjubiléet 1974 (155 st.)
7. Totalet katalogvärde c. 4.300 kr eller 5:92 i genomsnitt.

Stellan Asklund påpekar särskilt att detta höga genomsnitt bl.a. beror på att hela 187 märken var av valörer som Facit noterar stämplade till 10 kr eller högre, och att i år 250-kr Herdubreid-märket inte hör till denna kategori, eftersom priset sänkts från 10 till 4 kr.

Vi tackar Stellan A. och tillåter oss även i år att göra en stilla reflektion om prissättningen i Facit på moderna stämplade isländska märken. Facitredaktionen har tydligen tagit intryck av vår diskussion i rapporterna förra hösten om prissättningen på Herdubreid men tycks totalt ha missat att Herdubreid bara var ett av våra exempel. Vi har t.ex. förra hösten påpekat, att det inte finns minsta anledning att numera sätta väsentligt skilda priser på stämplade ex. av de fem högsta valörerna i serien 1100-årsjubiléet 1974, vilka valörer alla har upplagan 1 milj. märken. Icke desto mindre fortsätter Facit (ännu hösten 1980 i stora Facit) att prissätta 100-kronors-märket stämplat cirka 3,5 gånger så högt som 30-kronors-märket (alltså i relation till valören i stället för upplagan). Men detta högt prissatta märke var ju det allra vanligaste i Stellans paket!

Jón Adalsteinn  
löser svårt  
problem "på  
direkten"

Jón Adalsteinn Jónsson - mest känd för våra medlemmar som författaren till det stora bokverket om Islands frimärken under 100 år, "Jónsbók" - besökte Stockholm i mitten av juli, då Bernhard Beskow och Pelle Hanner hade nöjet att råka honom. Pelle berättade för Jón om det just pågående intensiva arbetet med stämpelhandboken och råkade nämna, att han samma dag avsänt

ett brev till Þór Þorsteins och Tore Runeborg, som just då var hos Þór i Reykjavík, och att detta brev innehöll diverse frågor. En av dessa var: slutade namnet i antikvastämpeln KIRJUBAEJARKLAUST (som ju inte bara var en felstavning utan även en förkortning av Kirkjubæjarklaustur) med en punkt? (Denna punkt var omnämnd av Sir Athelstan Caröe men Pelle hade själv ej sett den.) "Det skall vi genast se efter", sade Jón Adalsteinn och drog upp ur en medhavd liten portfölj - jo, just ett brev med KIRJUBAEJARKLAUST-stämpeln två gånger snyggt påsatt och detta var ett brev från 1874, alltså då stämpeln var nästan ny och mycket tydlig. Ett verkligt fantastiskt sammanträffande! Vi hittade mycket riktigt punkten, som är mycket liten och sitter nära T-et. (Hade detta brev haft kvar sitt skillingmärke, hade det förstås varit ännu roligare, men tyvärr hade någon en gång i tiden mycket snyggt blött av märket.)

### Isländsk myntreform

Den 1 januari 1981 genomför Island samma typ av reform som en del andra särskilt inflationsdrabbade länder - t.ex. Finland den 1 januari 1963 - tidigare gjort, nämligen att stryka två nollor i alla belopp. Vad som nu är en króna blir alltså ett öre (eyrir, pluralis aurar) och 100 kr. blir 1 kr. Den nya isländska kronan får alltså - åtminstone till en början - ungefär samma värde som en norsk krona.

Vad innebär denna reform för frimärksutgivningen? Vi har inga direkta uppgifter, men man kan väl räkna med att det blir som vid andra motsvarande myntreformer, t.ex. den ovannämnda finländska. Säkert kommer tidigare utgivna och giltiga frimärken att behålla sin giltighet, men ett märke som vid utgivningen hade valören 50 kr. kommer att gälla för 50 aurar osv. Det verkar som om man på isländska postverket sedan mycket länge varit inställd på detta, ty det sista frimärke som utgavs med förkortningen KR efter valören utgavs 1972. Alltsedan 1973 har valören, som alltid varit i hela kronor, endast angivits i siffror, vilka alltså t.o.m. 1980 gäller för kronor men från 1981 kan gälla för aurar.

I motsats till vad som hände i Finland kan vi knappast räkna med att några frimärken kommer att nytryckas med ändring enbart av valörangivelsen (0,50 i stället för 50). Orsaken är att Island sedan länge inte haft någon egentlig "bruksserie", alltså en grundserie av märken avsedd att användas under många år (som t.ex. de svenska kungamärkena).

Om vi skulle våga oss på ännu en gissning, så är det väl sannolikt att det finländska exemplet följs så att märken utgivna närmaste tiden efter den 1 januari 1981 får valörerna angivna i kronor med decimaler, typ 0,50. Vi får se om vi får rätt.

Det ser inte ut som om den isländska valutareformen, på motsvarande sätt som den finländska på sin tid, är förenad med utomordentliga åtgärder för att samtidigt stoppa eller i vart fall avsevärt höjda inflationen. Vi skall nog räkna med att även efter reformen den isländska kronan faller i värde gentemot de andra nordiska valutorna, vilka i och för sig är nog så inflationsdrabbade. En gång kommer kanske den dag, då även vi i Sverige får stryka några nollor.

### Skällbrev?

I april i år klippte vi följande lilla notis ur en svensk dagstidning: "Brevbärarna i staden Keflavík, c. 50 km söder om Reykjavík, beslöt i tisdags att inte längre leverera post till stadens hundägare. De har tröttnat på att bli bitna."

Är Keflavíks mattar och hussar fortfarande utan post? Får de avhämta sin post på postkontoret? Lägesrapport från våra medlemmar i Island önskvärd.

Rättelse av  
supplement nr 4  
till medlems-  
förteckningen

Även detta supplement, utsänt med rapport 43, kom tyvärr att innehålla några fel.  
Medlem 536 G heter Frode Lyngsaa, inte Lyncsaa.  
Återinträdde medlemmen Lars-Erik Larsson har nr 79 S, inte 99 S.

Reykjavíks  
äldsta  
namnstämpel

Av Walther  
Fenger

Walther Fenger har i Dansk Filatelistisk Tidskrift nr 5/80 skrivit om synnerligen intressanta iakttagelser rörande ett par av de äldsta Reykjavík-stämplarna. Han har sänt oss artikeln och gett oss tillstånd att publicera den här i översättning. Översättningen, gjord av Pelle Hanner, följer här.

På NORDIA 80 i Malmö hade jag nöjet att se Holger Crafoords imponerande exponat omfattande Islands skillingmärken. Häri fanns flera skillingbrev, bland dem ett av de ytterst få kända tjänsteskillingsbrev, men för mig var det särskilt intressant att konstatera, att åtskilliga av skillingmärkena var stämplade med den Reykjavík-stämpel, som i Facit-katalogen kallas "stämpel A".

Denna stämpel, som levererades till Reykjavík under en tid, då postväsendet i Island låg under danska postverket, skulle (åtminstone under den tiden) egentligen bara användas som ortsstämpel tillsammans med den danska treringade nummerstämpeln 236 (som sattes på frimärket) och anbringas i nedre vänstra hörnet av kuvertet eller som ankomststämpel på kuvertets baksida. Men den har alltså undantagsvis använts för makulering av isländska skillingmärken.

Den består av en cirkel med 22 mm diameter, vari namnet REYKJAVIK står ringformigt med bokstäver i grotesktyp och med datum i mitten som ett bråk i antikvatyper ("feta" typer).

Denna stämpel är så sällsynt på grund av att Reykjavík, liksom 15 postexpeditioner, redan 1873 ff., då Island fick egna frimärken och eget postväsen, tilldelades de första stämplarna "av isländsk typ" med ett utseende liknande den ovan nämnda Reykjavík-stämpeln men med både ortsnamn och datum i antikva (i Facit-katalogen benämnd "stämpel B"). Men "stämpel A" liknar - så att den ofta kan förväxlas med - en stämpel, som bl.a. användes till efterstämpling av skillingmärken 1880/82 efter deras giltighetstid, som utgick 1876. Denna stämpel består också av en cirkel på 22 mm med namnet REYKJAVIK i grotesktyper, men i motsats till "stämpel A" har den datum i groteskstil (i Facit kallas den "stämpel C 1").

Förväxlingar kan lätt ske genom att flera kataloger under många år icke har avbildat "stämpel A" på korrekt sätt. Det är naturligtvis viktigt att kunna avgöra om ett visst skillingmärke är äkta stämplat under kurseringstiden (med "stämpel A" eller "stämpel B") eller efterstämplat (t.ex. med "stämpel C 1"), och därför är det av avgörande betydelse att kunna skilja mellan "A" och "C 1", särskilt som det föreligger mycket stor pris-skillnad mellan dessa två slag av avstämplingar.

En tydlig skillnad är som sagt datumdelen, och detta visar också katalogerna, men om ett avtryck av "stämpel C 1" är mer eller mindre suddigt, vilket ibland är fallet, kan de groteska siffrorna i datumet lätt förväxlas med de fetare antikvasiffrorna,

varvid det kan uppstå osäkerhet om det är "stämpel A" eller "stämpel C 1", och vad skall man då göra?

Jo, här får man gå till ortsnamnet, som skenbart ser likadant ut i de två stämplarna, men också bara skenbart, ty det finns i verkligheten avgörande olikheter. Detta har katalogerna av okänd orsak icke påvisat. (Originalartikeln är illustrerad med de bilder av här omtalade stämplat, som finns i (a) Facit, (b) AFA Skandinavien och (c) Kohls handbok, vilken senare bild även användes i Michel-katalogen. Läsaren får antagas ha tillgång till någon av dessa källor och uppmanas slå upp dessa stämpelbilder till jämförelse med den fortsatta texten. Övers. anm.)

På NORDIA 80 i Malmö fick jag, genom att Holger Crafoords samling visade så många skillingmärken, möjlighet att få bekräftat ett tidigare antagande om förekomsten av dessa olikheter och demonstrera dem för bl.a. Bernhard Beskow. Se avbildningarna här.



Fig. 1. Det riktige »stempel A«.



Fig. 2. »Stempel C 1«.

Tänker man sig bokstaven I i REYKJAVIK förlängd in mot vänstra delen av märket (såsom markerats med en tunn linje på bilden), kommer den i "stämpel A" att gå strax under "E". I "stämpel C 1" däremot kommer I-ets förlängning att hamna mellan "E" och "Y".

Man må efter denna genomgång hoppas, att katalogutgivarna tar hänsyn till dessa upplysningar, då det ju är i katalogerna som samlarna oftast söker och hoppas få korrekt information.

- - - - -

Så långt översättningen av artikeln. I brev till oss påpekar Walther Fenger också att man med hjälp av de avbildningar som visas här kan finna flera andra sätt att skilja mellan stämplarna A och C 1. Vi kan nämna ett av dem: En förlängning av vänstra benet i "V" träffar i stämpel A mitt i bokstaven R men i stämpel C 1 tangerar den nätt och jämnt ett ben i R.

Medan vi är i farten med att hjälpa katalogutgivarna att göra riktiga bilder av Reykjavíks äldsta stämplat skall vi i redaktionen passa på att göra ett annat påpekande. I katalogerna - i varje fall de här ovan nämnda - visas inte att stämpel B har apostrof över I, en apostrof som däremot saknas i stämplarna A, C 1 och C 2.

Datumblocken  
av isländska  
frimärken  
tryckta i  
Frankrike

Från Folmer Østergaard har vi tacksamt mottagit följande bidrag.

De i Frankrike tryckta isländska frimärkena är som bekant försedda med tryckdatum på bihanget i ett av hörnen i arket (se i Facit närmast före frimärke nr 541 i Islands-delen). På samma bihang som datumet finns ett, två eller inget färgstreck, varigenom man kan identifiera de tre olika arken från tryckplattan eller tryckcylindern.

På ett annat bihang (del av marginalen) finns angivet ett "TD3-nummer". Här nedan har jag i tabellform upptagit de av mig kända TD-numren och tryckdatumerna.

<u>Facit nr</u>	<u>Valör kr</u>	<u>TD3-nr</u>	<u>Tryckdatum</u>
541	27	TD3-9	30-5-75
542	18	-13	12-6-75, 13-6-75
543	23	-8	30-6-75
544	30	-13	16-7-75
545	50	-11	30-6-75
553	35	-7	15-7-76
554	45	-6	20-7-76, 21-7-76
565	50	-13	13-1-78
566	60	-11	11-1-78
573	60	-13	30-10-78, 31-10-78, 2-11-78
575	150	-14	13-9-78, 14-9-78
578	80	-13	4-5-79, 7-5-79, 8-5-79
579	170	-13	11-5-79, 12-5-79, 14-5-79
582	150	-10	24-8-79, 27-8-79
584	100	-10	19-10-79, 23-10-79, 24-10-79
585	120	-7	8-11-79, 9-11-79, 12-11-79, 13-11-79
586	130	-7	2-11-79, 5-11-79, 6-11-79, 7-11-79
587	10	-8	4-12-79, 5-12-79, 6-12-79, 7-12-79
588	90	-8	28-11-79, 29-11-79, 30-11-79, 2-12-79, 6-12-79
?	300	-13	19-5-80, 20-5-80, 21-5-80

Fluorescens  
m.m.

Vi skall nu fortsätta den följetong, som tidigare gått i rapporterna september 1979, december 1979 och mars 1980, och som framförallt behandlat de isländska märken, som finns både med och utan fluorescens eller fluorescerande bestrykningar eller dylikt.

Denna bygger ju på insänd statistik, och i juni-rapporten bad vi om allmänt deltagande i denna. Det har sedan dess influtit ett (1) bidrag, för vilket Einar Kristjánsson svarar. Då hans statistik emellertid omfattade ett stort antal märken kan det löna sig att nu ställa samman vad vi hittills kommit fram till. För märkena nr 510-514 gäller det fördelningen på märken som under kvartslampan lyser i vit resp. rödbrun färg på den tryckta sidan.

Einar Kristjánsson rapporterar att han funnit nr 373 (som vi tidigare klassificerat som "enbart med vit fluorescens") både med och utan fluorescens. Eftersom antalet studerade märken i detta fall är litet, tar vi inte med detta märke i tabellen, men det skulle vara intressant att få del av andras iakttagelser om detta märke.

För märkena 510-514 avslutar vi undersökningen här. Av tabellen nedan ser det ut som om 510, 511 och 514 inte finns med annat än det vitlysande alternativet, men Jaap Jongenburger vidhåller att han en gång sett (men inte själv har) 514 med den rödbruna färgen under kvl. Kommer någon annan på denna variant, som tydligt måste vara sällsynt, ber vi att få in uppgift om saken.

För övriga märken är vi fortfarande långt ifrån vårt mål i fråga om antalet observationer och tar tacksamt emot fortsatta bidrag. Som synes av tabellen nedan kan det löna sig att göra en genomgång eftersom antingen "med fluor" eller "utan fluor" dyker upp på sina håll som sällsyntheter. Hur Du skall göra Din statistik och ställa upp den angav vi på s. 11 i mars-rapporten (rapport nr 42). Sätt inte igång utan att se efter där först!

Och här har vi alltså dagsläget:

Facit nummer	Antal undersökta objekt	Därav	
		med fluor etc.	utan fluor etc.
279	59	1	58
301 I	54	30	24
313	61	1	60
330	39	11	28
344	28	1	27
348	47	19	28
349	88	25	63
434	24	22	2
463	69	5 (gul)	64
464	140	2	138
467	377	84	293
475	39	1	38
506	9	6	3
507	9	5	4
		<u>i kvl. vit (a)</u>	<u>i kvl. rödbrun (b)</u>
510	151	151	0
511	78	78	0
512	92	24	68
513	111	83	28
514	83	83	0

Efterlysning av vissa nummerstämplor på brev eller brevkort

Du som har nummerstämplade brev eller brevkort, se efter om Du har något objekt i nedanstående lista, av vilket man kan få vägledning om var nummerstämpeln använts, alltså brevets etc. avsändningsort. Dessa upplysningar är av största vikt för vår stämpelhandbok, och vi behöver dem med det snaraste! Ange vad som framgår om platsen (av reketikett, av avsändaradress på baksidan av kuvert eller av text i brevkort etc.), vilken frankering som använts och vilka eventuella andra stämplor som finns på objektet.

- Nr 155 på 1920-talet
- Nr 211
- Nr 215
- Nr 245 på 1920- eller början av 1930-talet
- Nr 246 - " -
- Nr 247 - " -
- Nr 248 - " -
- Nr 249 - " -
- Nr 250 - " -

Enkelt brevkort nr 6

I förra rapporten tog vi upp och sände också ut några frågor om enkla brevkortet Facit nr 6 (5 aur), som i Ringströms katalog är uppdelat på nr 10 (med kort tvärstreck på d) och nr 11 (med långt tvärstreck).

Helge Jonhammar har skickat in sina iakttagelser. Helge kan inte bekräfta, att nr 11 skulle vara ovanligare än nr 10. Nr 10 har han stämplat i februari 1899, nr 11 tidigast i februari 1900,



sistnämnda datum alltså något tidigare än den av Hålfdan Helgason tidigast kända avstämplingen (1901). Dock synes även Helge Jonhammars samling tyda på att nr 11 är en senare leverans än den som omfattade nr 10, vilket enligt Hålfdan finns avstämpat 1896.

Enligt Helge J. finns det ingen bestämd nyansskillnad mellan korten nr 10 och 11, däremot finns det av kort nr 10 både sådana med ultramarinblå och med grönblå valörstämpel.

Även Helges samling bekräftar att det i GILDI-påtryckta kortet Ringström nr 23 (på kort nr 10) kan vara något ovanligare än Ringström nr 24 (påtryck på nr 11).